

# De Arubaanse Courant

Uitgeefster: „De Arubaanse Courant” N.V. -  
 Redacteur: G. Schagen (Tel. thuis 1824)  
 Abonnement f 2.50 per maand.

DAGBLAD VOOR ARUBA

Bureau Oranjestad: Nassaustr. 94, Tel. 1282.  
 — Agent San Nicolas: „Daco's Tavern”, Tel.  
 5067 - Druk: Aruba Drukkerij N.V., Tel. 1277

## HELD ECURY HERDACHT TIJDENS SOBERE PLECHTIGHEID

In stralende, tropische zonneschijn werd vanmorgen een droeve gebeurtenis herdacht, welke tien jaar geleden plaats vond op een kille herfst dag in het verre Nederland. Herdacht werd, hoe door de niets ontziende bezetter ruw de levensdraad werd afgesneden van een zoon van ons eiland.

Boy bracht iets van de tropen-zon naar Nederland, maar daarbij ook het vaste geloof en vertrouwen in de vrijheid van het individu. Hiervoor bracht hij het hoogste offer en voegde zich daarmee in de rij van Antillianen wier leven als lichtende voorbeelden ons allen inspireren om zelfs onder de moeilijkste omstandigheden te blijven varen op het kompas van Geloof, Hoop en Liefde.

Op deze tiende verjaardag van een der vele wanhoopsdaden der Duitsers, die meenden met bruto geweld de geest te kunnen dwingen,

schaarden zich vanmorgen rond het monument van Aruba's vrijheidsheld de vader en moeder van Boy en andere familieleden, de zeer Eerw. Pastoor Penninx, de commandant van de Marinierskazerne, Majoor G. Veenhuys en een deputatie militairen uit de kazerne. Het Rood-Wit-Blauw, waarvoor Boy zijn leven gaf, woei halfstok voor het monument, toen Z.Ex. de Gouverneur der Nederlandse Antillen en de Gezaghebber arriveerden.

Met een eenvoudig koraal, dat plechtig en langzaam geblazen werd door een tamboer der Mariniers, werd de plechtigheid geopend. Z.Ex. de Gouverneur plaatste een krans aan de voet van het monument, gevolgd door de Gezaghebber, die namens het Eilandbestuur en daarmee namens de bevolking van ons eiland een tweede krans legde.

Een ogenblik van stilte en met een slotkoraal van de tamboer werd deze plechtigheid, die met opzet zeer sober werd gehouden, maar daardoor des te treffender was, besloten.

Aruba herdacht een held. Medeleven gaat uit naar de ouders, voor wie het ondanks grote droefheid een troost kan zijn, dat hun zoon nieuwe luister gaf aan een oud geslacht met eervolle traditie en door zijn offer de eeuwige dankbaarheid verdiende van het gehele Nederlandse volk.

Boy Ecury blijft een inspirerend voorbeeld voor alle komende geslachten.

### Ridder

### Boy Ecury

SEGUNDO JORGE ADELBERTO („BOY”) ECURY werd op 23 April 1922 geboren. In 1937 ging hij naar Nederland voor studie. In de oorlogsdagen kwam Boy Ecury al spoedig in contact met de ondergrondse beweging, waarin hij zeer heldhaftig werk deed. Toen hij in Juli 1944 met een belangrijke opdracht naar Rotterdam ging, werd hij door de Duitsers gearresteerd en korte tijd later, op 6 November 1944, gefusilleerd. Wegens zijn buitengewone moed werd hem posthuum Nederlands hoogste onderscheiding, de Militaire Willemsorde, verleend.